

Twee nieuwe commissies actief

[door Monique Zweers]

Orkestcommissie

Nadat eind vorig jaar een aantal leden benaderd is voor een nieuwe commissie binnen onze vereniging is op maandag 10 januari 2010 een enthousiaste club van start gegaan onder de naam "orkestcommissie". De commissie vormt een klankbord voor het bestuur en de dirigent en gaat zich bijvoorbeeld bezig houden met:

- het verwelkomen van nieuwe leden en hen wegwijs maken
- het bespreken en archiveren van de absentielijsten
- het organiseren van concerten en andere evenementen
- het opstellen van een jaarplanning voor de repetities en optredens
- het opstellen van een weekplanning zodat orkestleden weten welke muziekstukken er geoefend gaan worden
- het meedenken over de muziekkeuze door het jaar heen
- het digitaliseren van de muziekbibliotheek.

Joris van den Berg, Vincent Pollemans, Marie-Louise Waanders en Marcel Paus zijn onder aanvoering van Marjan Drost enthousiast van start gegaan en vooral de orkestleden zullen hier zeer binnenkort wat van merken.

Materiaalcommissie

Als oplossing voor het gebrek aan opslagruimte in De Reggehof heeft de vereniging sinds kort de beschikking over een opslagunit op het bedrijventerrein Zenkeldamshoek (zie foto). De mooie concert-lessenaars zijn inmiddels al naar de opslagunit verhuisd. Ook het materiaal dat nog bij mensen thuis en op de zolder van de Laarschool ligt opgeslagen zal naar de nieuwe unit worden overgebracht. Voor een goede, handige indeling van de unit en voor de hele verhuisoperatie is een nieuwe materiaalcommissie ingesteld. Voorzitter Robert Hartgerink gaat samen met Michel Elfers, Henk Hazenkamp, Gerard Veringa en Mathijn Bomans onder meer de volgende zaken oppakken:

- zorgen voor een praktische indeling van de opslagunit
- het opnieuw inrichten van de opslagruimte in De Reggehof
- het opruimen van de zolder op de Laarschool
- het bouwen van een nieuwe info-stand in samenspraak met de PR-commissie
- het onderhoud en beheer van onze aanhanger.

Voor beide commissies: veel succes gewenst met de werkzaamheden!

Tot slot, onze PR-commissie heeft versterking gekregen van Corine de Croes en Willie Elferink. José Wittrock heeft vanwege drukke werkzaamheden haar PR-activiteiten beëindigd. Helaas ...



Oproep: anekdotes gezocht!!

[door Monique Kappert]

Nog maar net bekomen van al het jubileumgeweld van het vorige jaar, beginnen al weer de eerste kriebels voor een volgend jubileum: het 100-jarig bestaan van Apollo. De PR-commissie heeft het initiatief genomen om interviews te houden met (oud-)Apolloleden en mensen die nauw betrokken zijn geweest bij de vereniging.

Hiervoor zijn Wim Leetink en Henk Hofmeijer bereid gevonden om samen met een aantal mensen die heerlijke oude koeien uit de sloot te halen. De interviews zullen op video worden opgenomen en zijn bedoeld om uiteindelijk te worden verwerkt in een jubileumuitgave voor 2019. Er zijn op dit moment nog geen mensen benaderd en daarom wil

de PR-commissie uiteraard iedereen oproepen die nog een mooie anekdote kan vertellen over Apollo. Dus bent u bijvoorbeeld (oud-)majorette, dirigent of muzikant dan wordt u van harte uitgenodigd u te melden via pr@apollogoor.nl of bij Henk Hofmeijer (0547-273639). Wij zijn erg benieuwd wat u te vertellen heeft!

Een interview metde Supportersclub

[door Monique Kappert]

De supportersclub bestaat uit
Gerrit Volkerink – sinds 1999
Willy Lentelink – sinds 1999
Henny Wennink – sinds 1999
Anne Seinen – sinds 1999
Marian Barneveld – sinds 2006
Maureen Hazenkamp – sinds 2010

In een bloedhete keuken bij Gerrit Volkerink schuif ik aan bij de vergadering van de supportersclub. Een verzoek van een van de dames om de thermostaat wat lager te draaien wordt met een hartelijke lach beloond. 'Gooi maar twee emmers water op de spekstenen kachel!' wordt terug geroepen. En dus is de stemming gelijk gezet voor een oververhitte bijeenkomst.

Ik ben persoonlijk wel benieuwd wie de drijvende krachten zijn achter de supportersclub. Een club die wat mij betreft niet vaak genoeg in de schijnwerpers gezet wordt. Stuk voor stuk zijn het mensen die Apollo een heel warm hart toedragen, terwijl ze zelf geen muziek maken. Op de vraag wat de club zo bijzonder maakt, dat de leden het zoveel jaren volhouden in het bestuur, krijg ik niet eens een direct antwoord. Het is toch logisch, wordt met oprecht verbaasde gezichten gezegd. Met name die gezelligheid, dingen voor-



bereiden en iets doen voor de vereniging wordt door Willy en Henny genoemd als motivatie om het zo lang vol te houden. Marian sluit zich hier graag bij aan. Ik vind het prachtig dat ze het stuk voor stuk eigenlijk maar een rare vraag vinden.

Historie...

Toch denk ik dat Apollo zich ook hier positief onderscheid. De supportersclub is ontstaan uit de vroegere huisgenotenclub. Die huisgenotenclub is in de jaren 50 van de vorige eeuw opgericht door onder meer de dames Trui Wolbers, Aaltje Sniijders en Marie Aaftink. Waar anders dan bij het toenmalige cafe Kobus, werden de plannen gesmeed. De club had aanvankelijk als bedoeling om bij speciale gebeurtenissen iets

te kunnen aanbieden. Zoals bijvoorbeeld bij het behalen van een eerste prijs bij een concours. Meestal werd dan een mars of een concertnummer aangeboden. Later werden de opbrengsten uit de club ook gebruikt voor een bloemetje of cadeau bij een geboorte of een huwelijk.

Met gemak worden notulen van de afgelopen 10 jaar naar voren getoerd. In die tijd stond de huisgenotenclub op het punt van opheffen. In de tijd dat Ben Wennink nog voorzitter was, heeft Gerrit Volkerink het voortouw genomen om een prima initiatief voort te zetten. Hij huurde de bovenzaal af van het huidige pand van de Bebsel en ging om tafel met het toenmalige bestuur en leden. Bij deze doorstart is hij

voorzitter geworden. Wat ook uit die tijd afkomstig is, en nog steeds een fraaie traditie, is het kniepertjes bakken voor het Nieuwjaarsconcert. Een gezellige bezigheid die onder het genot van een borrel nog gezelliger wordt, heb ik me laten vertellen.

In 2006 is in overleg met het hoofdbestuur besloten om de naam aan te passen naar Supportersclub. Huisgenotenclub klonk toch wat al te oubollig, en door de naamsverandering gaf de club ook aan dat het voor meerdere mensen open staat om lid te worden. Ook andere liefhebbers van Apollo kunnen lid worden en deelnemen aan de activiteiten.

De activiteiten...

De supportersclub vergadert zo'n 4 tot 5 keer per jaar en vindt het belangrijk om de binding binnen de vereniging te stimuleren. Daarvoor organiseren ze verschillende activiteiten voor overdag en 's avonds. De supportersclub maakt zich er sterk voor om voor elke leeftijdsgroep binnen de vereniging iets te organiseren. Zo leveren zij een financiële bijdrage voor het jeugdweekend, organiseren fietstochten en feesten, hebben al eens een huifkartocht voor ouderen georganiseerd en noem zo maar op. En niet te vergeten de prachtige dingen die geschonken worden aan de vereniging. Zo is het dirigentenpodium ooit aangeboden naar aanleiding van een concours in Zaandam. Of bijvoorbeeld de professionele standaards die zijn geschonken in het jubileumjaar.

De supportersclub is in het afgelopen jubileumjaar wat meer op de achtergrond actief geweest met de aankleding van de Bebsel voor de reünie, en het helpen bij alle activiteiten zoals de ruimtereis en de taptoe. Koffieschenken, een borreltje, een stand bemannen, een stukje kaas en worst onderweg naar Luxemburg. Het zijn juist die dingen die het voor de organisatoren en deelnemers net een stuk leuker maakt.

De inkomsten...

Uiteraard kunnen zij al die activiteiten niet organiseren of steunen zonder inkomsten. Het lidmaatschap van de supportersclub dat maar EURO 7,50 per jaar kost biedt niet voldoende inkomsten. Daarom worden er aardappel- en uienacties op touw gezet en op Oudejaarsdag het Rad van Avontuur. Gerrit Volkerink wil niets liever dan heel Goor aan de Apollo-piepers hebben. Ook de jeugd, die tegenwoordig alleen nog maar pasta's eet, volgens Anne Seinen.

Legendarisch...

Het zijn niet de minste verhalen die over tafel vliegen. Legendarisch zijn de verhalen die worden verteld. Er wordt me dringend op mijn hart gedrukt om niet alles te schrijven, zodat er niet een verkeerd beeld ontstaat van de vereniging in zijn geheel. Zou het komen door het submotto van de club; 'met drank meer klank'? Nee eerlijk is eerlijk, dat hebben ze niet gezegd. Voor de mensen die wat langer lid zijn van Apollo volgt hier een klein rijtje van Barbecue avonden met een Oostenrijks themafeest (Auf den Bauernhof), Italiaans feest (Monte Bello) en uiteraard het Caribisch themafeest (met Salsaworkshop).

Ik begrijp na alle verhalen dat het een twijfelachtige traditie wordt dat er mensen gewond raken. Stuk in de kraag, stuk terugfietsen, stuk uit je kin, pols stuk en helemaal van je stuk gebracht. Zo worden sommigen tot de fietstocht alleen nog toegelaten als ze op 4 wielen komen, en heeft de supportersclub volgens niet officiële bronnen al pogingen

gedaan om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Bedankt...

Juist daarom is het belangrijk dat deze mensen ook eens in het zonnetje worden gezet. Ook Bertie Timmerije, die dit jaar plaats heeft gemaakt voor Maureen Hazenkamp, mag daarbij niet worden vergeten. Bertie was samen met Gerrit de grote drijvende kracht achter de aardappel- en uienactie en heeft dus veel betekend voor de supportersclub.

Tussen de thee met een kniepertje en de borrel krijg ik nog een gloeiend betoog over de regerend voorzitter van Apollo. Alle complimenten van Gerrit Volkerink aan Ruben van den Burg die volgens hem met zowel oud als jong kan praten. Volgens Gerrit mag Apollo wel heel zuinig op hem zijn.

Op zoek...

De supportersclub is nog op zoek naar nieuwe aanwas en fris bloed binnen haar geledingen. Daarnaast is de club ook op zoek naar mensen die incidenteel bij een activiteit kunnen helpen en zijn nieuwe leden ook van harte welkom. Ik kan alleen maar zeggen: wie wil zich nou niet inzetten voor zo'n mooie vereniging als Apollo. Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen zich melden door een mail te sturen naar supportersclub@apollogoor.nl.

Tot slot...

De mooiste uitspraak van de avond vond ik toch wel: 'Aj' nen kalf an't drink'n wil hebb'n, moej'm naar Apollo stuur'n. Een mooie uitspraak met een vette knipoog!



Aniek en Vincent, *allebei zeer talentvol op klarinet*

[door Monique Zweers]

In de nieuwsbrief van februari 2009 schreven we er ook al over, onze vereniging heeft een groot aantal succesvolle musici voortgebracht en daar zijn we best trots op!! Ook trots zijn we op onze talentvolle klarinetten Aniek Schuitemaker en Vincent Pollemans. Tijdens het nieuwjaarsconcert op zondag 3 januari 2010 genoten zowel het publiek als de Apollo-muzikanten van een prachtige klarinetsolo door Vincent Pollemans.

Een week na ons nieuwjaarsconcert nam Aniek Schuitemaker met succes deel aan het regionale Prinses Christina Concours in Enschede. Zij behaalde daar maar liefst een tweede prijs, ze won de publieksprijs en tot slot ook nog de Symfoniaprijs, een solo-optreden met Symfonia jong Twente. Een superprestatie!! Zondag 10 april mag Aniek deelnemen aan de "Dag van de Genomineerden" om daar een plaats zien te overerven in de Nationale Finale op zondag 25 april 2010.

Zowel Vincent als Aniek nam op zondag 31 januari deel aan een solistenconcours, georganiseerd door de Muziekschool Twente in samenwerking met de KNFM. Uitkomend in de 1e divisie behaalden zij allebei met maar liefst 87 resp. 95 punten een mooie eerste prijs; Aniek zelfs een eerste prijs met onderscheiding!!

Wij feliciteren Aniek en Vincent van harte met deze mooie successen en wensen hen veel succes in hun verdere muzikale carrière. Vincent in ieder geval bij zijn aanstaande D-examen en Aniek in haar verdere race bij het Prinses Christina Concours.



Geslaagd BigBand-festival 2009

krijgt een vervolg

[door Monique Zweers]

Het eerste BigBand-festival vorig jaar tijdens het Lentefeest in het centrum van Goor was een groot succes. Voor de mensen van Goor Collectief en de Stichting Stads-promotie Goor voldoende reden om hier in 2010 een vervolg aan te geven. Een enthousiaste werkgroep is eind vorig jaar aan de slag gegaan met de uitwerking van nieuwe ideeën en de werving van deelnemers. Apollo draagt hier zeker een steentje in bij. De BigBand-leden Luc Notkamp en Pascal ten Berge nemen deel in de werkgroep en ook onze PR-commissie is vertegenwoordigd. Met elkaar proberen we hier opnieuw een succes van te maken en wellicht heeft Goor er dan weer een jaarlijks terugkerend muziekfestijn bij.

De meeste BigBands en Dixielandbands zijn inmiddels gecontracteerd, evenals de juryleden. Momenteel wordt hard gewerkt aan een goed draaiboek en het benaderen van mogelijke sponsors. De bedoeling is om aan de drie podia een sponsor te verbinden. Op 11 februari 2010 tijdens een vergadering van

de Albert Sommer Stichting hebben Ruben van den Burg en Luc Notkamp het hoofdpodium voor dit jaar kosteloos aangeboden aan twee van onze grote en fantastische sponsors, OAD en Burgodruk. Een initiatief van de "festival-commissie" welke door onze vereniging natuurlijk van harte omarmd is.

Tijdens het festival komt er ook volop gelegenheid om onze vereniging weer onder de aandacht van (jong) Goors muzikaal talent te brengen. Het samenspeelgroepje en leerlingenorkest zullen onder

leiding van Marieke Semmekrot een leuk programmatje verzorgen en we zijn natuurlijk weer met een stand aanwezig in het Goorse stadshart.

Onlangs is een speciale website de lucht in gegaan onder de naam www.bigbandfestivalgoor.nl. Houd deze site en de lokale media in de gaten voor alle actuele informatie.



Drum- en Showfanfare:

twee dagen carnaval in Duitsland

[door Ellen Groothuis]

Wat een weekend hebben onze kanjers achter de rug! Zondagmorgen, vroeg uit de veren om op zondag 14 februari 2010 tegen 8.45 uur richting Emmerich te vertrekken voor de jaarlijkse Carnavalsoptocht. Zoals elk jaar is het er gezellig maar deze keer was het ook erg koud.... Apollo werd getraakteerd op sneeuwbuien zoals op de foto is te zien en de instrumenten moesten een paar keer ontdooid worden. Koud maar voldaan ging het gezelschap weer richting Goor om de volgende dag te vertrekken naar de volgende optocht.

Dag twee ging de reis naar Monheim am Rhein voor de Rosenmontagszug. Het was een lange optocht, maar onze muzikanten zijn wel wat gewend met ons eigen School- en Volksfeest. Als doorgewinterde muzikanten liepen ze door de straten. De afstand was geen probleem, ondanks de vele stops, en het weer was iets beter dan de dag ervoor. Het niveau van de optocht verschilt nogal van die van Emmerich. Wat een prachtige creaties zaten er bij in Monheim!

Het was een flinke rit in de bus maar dankzij de prima chauffeur van de Oad en een gezellige tussenstop bij de  kwamen de muzikanten tegen 21.15 uur weer veilig in Goor aan.

Meer foto's zijn uiteraard te zien op www.apollogoor.nl.



DVD's Apollo's Ruimtereis en Taptoe

[door Monique Zweers]

Door Henk Vos zijn vorig jaar erg mooie filmopnamen gemaakt van Apollo's ruimtereis en van de jubileumtaptoe. Mooie beelden om nog eens terug te zien, nu maar zeker ook leuk voor later. Henk heeft twee mooie DVD's ontwikkeld van resp. 2 en 2,5 uur. De DVD's kosten € 17,50 per stuk; de DVD's van de ruimtereis en de taptoe samen kosten € 30,--. Geef nu je bestelling door via shop@hjvideo.nl.

Ook van andere uitvoeringen heeft Henk in het verleden opnamen ge-



maakt en inmiddels de beelden op DVD gezet. Ben je geïnteresseerd in een DVD van bijvoorbeeld de bevrijdingsshow in 1985, de circusshow in 1989, de taptoe in 1994, de Big

Band Kerstshow in 2005 of in DVD's van verschillende concerten in de periode 1994-2006? Stuur dan een mail naar info@hjvideo.nl en laat je informeren over de mogelijkheden.

Gerard Veringa en Thea Nijenhuis getrouwd.

(Door Henny Scholte in 't Hoff)

Gerard Veringa en Thea Nijenhuis zijn 18 januari 2010 in het huwelijksbootje gestapt. Voor dit muzikale echtpaar ging dit niet stilletjes voorbij. Ze werden na de plechtigheid in de hal van het gemeentehuis verrast met een kleine Apollo serenade door hun muziekvrienden.

Namens alle leden van Apollo willen we jullie van harte feliciteren en wensen jullie heel veel geluk en gezondheid toe.



Geboren



Op 9 januari 2010 is **Julius** van Rijn geboren. Julius is de zoon van trompettist Angela Hoogstrate en Martijn van Rijn. Angela en Martijn, van harte gefeliciteerd en veel geluk samen.

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Muziekvereniging Apollo Goor en wordt in een oplage van 350 stuks 3 keer per jaar verspreid onder leden en sponsors van Apollo. Voor informatie/vragen: www.apollogoor.nl of info@apollogoor.nl

Redactie:

Corine de Croes,
Willie Elferink,
Ellen Groothuis,
Monique Kappert,
Aniek Schuitemaker
en Monique Zweers

Mail:

pr@apollogoor.nl

Opmaak:

Albert van den Burg

Drukwerk:

Burgodruk Goor

Bestuur Apollo:

Ruben van den Burg
Voorzitter 06 - 45484788

Wim Semmekrot
Vice-voorzitter 0547 - 262566

Roy Hazenkamp
Penningmeester 0547 - 273641

Jan Lentelink
2^e Penningmeester 0547 - 273101

Ellen Groothuis
Secretaris 06 - 13071984

Mathijn Bomans
Algemeen bestuurslid 0547 - 273002

Albert van den Burg
Algemeen bestuurslid 0547 - 275837

Gerard Veringa
Algemeen bestuurslid 0547 - 261055

Beschermheer

Ir. J.G.J. ter Haar

Even voorstellen.....

[door Aniek Schuitemaker en Monique Zweers]

Bij onze hoofdonderdelen (orkest, drumfanfare en majorettes) hebben we de volgende personen mogen verwelkomen.



Naam: Dianne te Bogt
Leeftijd: 23 jaar
Instrument: klarinet
Onderdeel: orkest
Sport/hobby's: muziek
In het dagelijks leven: apothekersassistente
Muziekverleden: Bijna 10 jaar Excelsior Eibergen; ongeveer 5 jaar Prinses Juliana Beekbergen



Naam: Sabine Grevink
Leeftijd: 13 jaar
Instrument: baton
Onderdeel: majorettes
Sport/hobby's: winkelen met vriendinnen, tekenen en gitaar spelen
In het dagelijks leven: leerling De Waerdenborch, eerste jaar
Muziekverleden: was van 2003 tot 2008 ook bij de majorettes



Naam: Diana Leferink
Leeftijd: 40 jaar
Instrument: baton
Onderdeel: instructie majorettes
Sport/hobby's: bloemschikken, sauna bezoeken
In het dagelijks leven: schoonheidsspecialiste/visagiste (eigen salon aan huis) en moeder van 3 kinderen
Muziekverleden: in 1984 begonnen bij minirettes tot 1994 majorettes



Naam: Jan Thravalos
Leeftijd: 27 jaar
Instrument: slagwerk(-instructeur), euphonium en trombone
Onderdeel: drumfanfare
Sport/hobby's: tennis en voetbal
In het dagelijks leven: parttime postbode en parttime in de muziek
Muziekverleden: op 7-jarige leeftijd begonnen op marstrom en blokfluit. 2 jaar later overgestapt van blokfluit naar trompet, daarna kwam de euphonium in beeld en nog later ook de trombone. Dirigent geweest van het jeugdorkest Stedelijk Orkest Almelo, jeugdorkest muziekvereniging Concordia Overdinkel en dirigent van Muziek Uniek te St. Isidorushoeve. Op dit moment werkzaam bij Concordia Overdinkel als instructeur van de drumband en jeugdromband, dirigent van het Jeugd en leerlingenorkest Orpheus Bathmen en natuurlijk instructeur van de drumband en jeugdslagwerkgroep van Apollo.



Naam: Wim Vissers
Leeftijd: 65 jaar
Instrument: klarinet
Onderdeel: orkest
Sport/hobby's: Nordic Walking
In het dagelijks leven: gepensioneerd; oppas-opa
Muziekverleden: 25 jaar muziekvereniging Soli Deo Gloria Enschede; 20 jaar Dansorkest In The Mood