

## Nederland- Engeland,

kwalificatiewedstrijd  
13 oktober 1993



[door Monique Zweers]

Even terug in de tijd ... Op 13 oktober 1993 werd de WK kwalificatiewedstrijd Nederland-Engeland gespeeld in de Rotterdamse Kuip. Dankzij de goede contacten en inspanningen van onze beschermheer was Apollo daar bij. Een geweldige eer om de muzikale omlijsting van zo'n belangrijke wedstrijd voor rekening te mogen nemen. Veel van onze leden bewaren, net als onze voorzitter, ongetwijfeld nog mooie herinneringen aan de wedstrijd die met een 2-0 overwinning eindigde. Ruben: *"Ik weet het nog precies, was toen 13 jaar oud. Ik heb toen weinig noten gespeeld tijdens de volksliederen, was zo onder de indruk"*. Jasper van Regteren ontdekte onlangs op het internet een Engels filmpje waarin Apollo te horen en zelfs een paar keer te zien is. Zo'n filmpje mag natuurlijk niet ontbreken op onze website. Nieuwsgierig? Kijk in het filmkanaal op [apollogoor.nl](http://apollogoor.nl).

## Optocht Markelo: 28 augustus

[door Monique Zweers]

De zomer van 2011 gaat de boeken in als nat, één waarin de zon zich te weinig liet zien en met een gemiddelde temperatuur. De laatste zondag in augustus, 28 augustus 2011, was daarop geen uitzondering.

De optocht in Markelo tijdens het Dorpsfeestweekend is voor de Drum- en Showfanfare weer een mooie start voor een nieuw muzikaal seizoen. Er was goede hoop dat we het dit jaar toch droog zouden houden. Vol goede moed en met enkele inleenkrachten op trompet begon de Drum- en Showfanfare aan de "Muziekparade", het thema voor 2011. Het is inmiddels een traditie om ter hoogte van het Wapen van Markelo, waar jaarlijks vele Gorenaren de optocht kijken, het Goors Victory te spelen. Maar als verrassing voor de toeschouwers uit Markelo werd dit jaar eerst het Markelose volkslied "Mooi Markelo" gespeeld. Dit viel in erg goede aarde getuige het luide applaus en de vele reacties naderhand. "Apollo heeft zich onsterfelijk gemaakt in Markelo", aldus een bekende Markeloër.

Halverwege de route barstte er toch een bui los. De optocht werd stilgezet en tijdens deze pauze zochten alle optochtdeelnemers een plekje om te schuilen. Slechts zo'n vijf tot tien minuten nadat de optocht was voortgezet barstte de hemel echt open. De "Muziekparade" werd in één enorme regenbui voortgezet. Nog niet eerder zijn onze muzikanten zó nat geworden tijdens een optreden. Desondanks zette de Drum- en Showfanfare haar beste beentje voor en werd een vrolijk deuntje gespeeld. Na afloop werd uiteraard het doorweekte uniform zo snel mogelijk omgewisseld voor een droog pak.

KIJK OOK EENS OP  
[WWW.APOLLOGOOR.NL](http://WWW.APOLLOGOOR.NL)

# Beach Party 2011

[door Joop Poelwijk]

Na enig denkwerk door de Leerlingencommissie van Apollo heeft de jeugd van Apollo het jaarlijkse uitje gevierd op 10 juni en wel in zwembad De Whee te Goor. Een 30-tal kinderen kwam bij elkaar om met elkaar een gezellige Beach-Party te vieren. Nadat iedereen zijn (alcoholvrije) cocktail had gedronken kon het zwemfeest beginnen, met bovendien een echte DJ aan de rand van het zwembad.

Tussen het zwemmen en enkele spelletjes door was er voor iedereen een drankje en chips, wat gretig door iedereen verorberd werd. Na enkele uren van gezelligheid werd de BBQ aangestoken voor het bakken van de hamburgers. Erg lekker na een middag zwemmen, bleek wel. Na de BBQ nog even zwemmen en daarna kon de Apollo-jeugd

tevreden vertrekken nadat ze van de Supportersvereniging nog een mooie frisbee hadden ontvangen. Aan de leuke reacties te horen heeft iedereen het goed naar het zin gehad. De Leerlingencommissie is al weer aan het brainstormen wat er volgend jaar georganiseerd moet worden. Wat het gaat worden is nog een grote verrassing.



## Apollo verwelkomt 12 nieuwe leerlingen

[door Ellen Groothuis]

In september hebben we 12 nieuwe leerlingen mogen verwelkomen bij Apollo. We wensen alle nieuwelingen veel succes maar ook vooral veel plezier met hun instrument! Natuurlijk hopen we hen snel terug te zien in de Samenspeelgroep. Want samen muziek maken is leuk!

De nieuwe leerlingen zijn:

1. Kiona Bijker – dwarsfluit
2. Floor Oosterveen – Hobo
3. Dirk ten Brummelaar – Hobo
4. Myrthe de Joode – Klarinet
5. Romee Voskes – Klarinet
6. Björn de Vos – Saxofoon
7. Sabine Grevink – Saxofoon
8. Lars Timmer – Slagwerk (algeheel)
9. Annemiek Boonk – Slagwerk Drumfanfare
10. Franck Extra – Trompet
11. Lyonne Edel – Trompet
12. Luca Walhof – Trompet

# Talent bij Apollo!

[door Ellen Groothuis]

Isabelle Haverkort is een dwarsfluit-talent en heeft net voor de zomer auditie gedaan voor het programma You! XL, een samenwerkingsverband tussen ArtEZ en Kunst & Cultuur Overijssel (KCO). Het programma YOU! XL is speciaal voor jong muzikaal talent in de provincie Overijssel. Deelnemers volgen veel extra lessen en doen podiumervaring op. In het schooljaar 2011-2012 is er plaats voor slechts 50 talenten uit de hele provincie. Isabelle is er daar één van.



Het programma:

- 45 minuten lestijd op de (eigen) muziekschool
- 2 lessen van een hoofdvakdocent ArtEZ conservatorium
- 2 ensembledagen op ArtEZ (januari 2012)
- 20 zaterdagochtenden met

lessen theorie/improvisatie/presentatie etc.

- deelname aan podiumcircuit
- extra lestijd i.v.m. deelname aan concoursen en concerten van You!XL

Isabelle, veel succes gewenst met You! XL. We horen/lezen graag een keer over je ervaringen.

## Klootschieten met de Apollo Supportersclub

[door Helma Lek en Joop Poelwijk]

Op zondag 30 oktober was het dan eindelijk zover, we zouden het gaan beleven, het jaarlijkse Klootschieten met de Apollo Supportersclub. Na al enkele tips gehad te hebben, zijn we niet met de auto maar op de fiets naar Gerrit en Franka Volkerink gereden. Rond 13.30 uur werden we verwacht en daar aangekomen, verbazend over het feit dat er ook een helm achter op een bagagedrager was meegekomen, werden we welkom geheten met een lekkere bak koffie met cake en wachtten we op de teamindeling. Leuk om te zien dat er ook een aantal jeugdleden meedeed, net zoals muziek maken, je kunt niet vroeg genoeg met klootschieten beginnen! In totaal waren er 6 teams die op pad gingen, de jeugd heel dapper ging om 14.00 uur al van start. De

goed gevulde kruiwagens met behalve heerlijke versnaperingen zoals voor de hartige trek blokjes kaas en dreuge worst in een dichtgevouwen boerenzakdoek, chocola voor de benodigde energie, frisdrank en bier voor de dorst en niet te vergeten borrelglasjes voor de overheerlijke Mummelman, zorgden voor een gezellige stemming onderweg. Het zou geen klootschieten zijn als er in de kruiwagen ook geen klootharken en een reserve klood zouden liggen. Wel misten we de kloodzak.... Onderweg was er al een verwoede strijd aan de gang, niet alleen met klootschieten maarrr... wie er als eerste op het bankje mocht plaatsnemen om aan de eerste pitstop te beginnen; er zouden er nog vele volgen. Bevlogen en

uiterst kundig werden de kloten op het bospad of op de weg geworpen. Uiteindelijk bleek er toch echt wel een aantal talenten rond te lopen die inmiddels al zijn benaderd door de Nederlandse Klootschietbond om deel te nemen aan de Nederlandse kampioenschappen hier in. Ook werden her en der groepen ingehaald omdat regelmatig een klood verdween in het hoge gras of sloot maar daar heb je die mooie harken natuurlijk voor. Rond 16.00 uur kwamen alle teams binnen druppelen na een fantastische tocht die was uitgezet door een mooie streek die voor menig Gorenaar onbekend terrein is/was. Er bleek toch aardig gesjoemeld met het aantal worpen of er was afgeweken van de te lopen route maar dat mocht de



pret natuurlijk niet drukken, het blijft maar een spelletje. Beloond met een leuke prijs werden de gelukkige prijswinnaars in het zonnetje gezet, letterlijk en figuurlijk want dit festijn mocht plaatsvinden op een dag met geweldig weer.

Onder het genot van een hapje en drankje werd gezellig nagepraat terwijl het buffet klaar gezet werd. Lekker smullen van stampot, boerenkool met worst, hutspot en

natuurlijk een stukje vlees! Al met al een geweldige dag en zeker een evenement dat voor herhaling vatbaar is. Gerrit en Franka, bedankt voor het beschikbaar stellen van de ruimte en de Apollo Supportersclub voor het organiseren van het Klootschieten. Wij hebben in ieder geval een fantastische middag gehad, op naar volgend jaar of... naar het volgende evenement

misschien?

Nu zijn wij natuurlijk zeer benieuwd en kijken verwachtingsvol uit naar het kniepertjes bakken, alweer, voor ons een nieuw Twents gebruik.

TIP: Het klootschieten is van onschatbare waarde voor mensen die (nog steeds) aan het inburgeren zijn.



## Knikkende knieën en een klinkend resultaat..

[door Immy Kuipers]

Met ietwat knikkende knieën reisde Apollo's slagwerkgroep, onderdeel van de Drum- en Showfanfare, 8 oktober af naar het KNFM concours in de Diekmanhal te Enschede. Dit met maar één doel: het resultaat laten horen en zien van maandenlange voorbereiding en extra repetities.

De slagwerkgroep, uitkomend in de derde divisie, heeft op deze dag twee muziekstukken ten gehore gebracht. Als eerste concorderend het stuk Concert Piece van K. Nijse. Hierop volgde Close-Up van J. Zinzen. Tijdens dit laatste nummer werd ook de marsvaardigheid van de slagwerkers beoordeeld. De jury was erg te spreken over de marsvaardigheid van onze tamboers en beloonde de stukken met respectievelijk 85,17 en



86,56 punten. Wat leidde tot een geweldige totaalscore van 85,87 punten, goed voor een eerste prijs, promotie naar de tweede divisie en mogelijk een uitnodiging voor het NK podium op 11 februari 2012.

Ook voor de andere aanwezige muziekverenigingen was de dag een succes. Onze instructeur Jan

Thralalos behaalde ook met zijn andere twee muziekgroepen goede resultaten. Grote winnaar deze dag was muziekvereniging Wilhelmina uit Numansdorp. Zij behaalden in de eerste divisie een totaal van maar liefst 96,75 punten, dit werd beloond met een 1e prijs, een onderscheiding en een R.W.B. wimpel.



Op de terugweg werd bij de Mac Donalds nog het concourswaardige nummer 'Hamburgers met korting' ten gehore gebracht. Dit tot grote vreugde van het personeel. De bediening was mede daardoor subliem. Ook bij de Ster werd de prestatie uitgebreid gevierd en bleef het nog lang gezellig...



## Noabers Got Talent; hartstikke leuk!

[door Joop Poelwijk]

Zondag 9 oktober 2011. Met veel enthousiasme kwamen de muzikanten uit Hengevelde, Delden en Goor deze morgen binnen met als doel vier nummers in te studeren om deze later in de middag te presenteren aan familieleden, vrienden en andere belangstellenden.

Onder leiding van Marieke Semmekrot ging het samengestelde orkest om 10 uur flink aan de slag met de gekozen arrangementen.

Claudia Huisken nam het zanggedeelte voor haar rekening.

Tijdens de middagpauze werd er samen geluncht en rond de klok van 4 was het zover. De Hof is weer wat zangtalenten rijker! Met nummers als De Lady Gaga Medley, I'm Yours, From Sarah with love en A Night like this werd het vele publiek getraakteerd op een leuk en wervelend concert.

Deze dag was een uitgelezen kans om samen te werken en de band tussen de verschillende muziekverenigingen binnen de gemeente Hof van Twente te versterken. Een vervolg op deze zeer geslaagde middag is dan ook niet uit te sluiten.

Noabers Got Talent is mede mogelijk door een financiële bijdrage van de gemeente Hof van Twente in het kader van haar 10-jarig jubileum.



# Jubilarissen

[door Monique Zweers]

In de halfjaarlijkse ledenvergadering op dinsdag 1 november 2011 in Dinercafé De Bebsel werden vier Apollo-jubilarissen gehuldigd. Miranda Strikker werd in 1986 lid van Apollo en startte met trompetlessen. Naast de lessen aan de muziekschool kreeg ze, zoals velen, extra les van de heer Wim Leetink in de voormalige Malberg. Ongeveer vijf jaar geleden maakte ze de overstap van trompet naar bariton in het belang van de vereniging. Het zwaar koper binnen de Drum- en Showfanfare kon wel wat versterking gebruiken. Voor haar trouwe inzet gedurende 25 jaar ontving Miranda de zilveren verenigingsspeld uit handen van voorzitter Ruben van den Burg. De vorig jaar tot erelid benoemde heer Wim Oonk ontving de gouden verenigingsspeld voor maar liefst 50 jaar lidmaatschap. Ook hij maakte in een wat verder verleden de overstap van trompet naar bariton. Zijn bestuurlijke verdiensten voor de vereniging, de Reggestad Muzikanten (waar de heer Oonk tevens mede-oprichter van is) en de Albert Sommer Stichting bleven niet onbenoemd door de voorzitter. Voor Ruben was het bijzonder om de volgende jubilaris toe te mogen spreken. Vader Albert van den Burg, voor wie het ongetwijfeld ook heel bijzonder was om door zijn zoon toegesproken te worden, is ook al 50 jaar lid van Apollo. Als 9-jarige begon hij op de Es-klarinet en stroomde later door naar de saxofon-sectie en tegenwoordig speelt hij bariton sax. Hij was mede-oprichter van de Bigband en heeft daar ook nog dwarsfluit gespeeld. De bestuurlijke verdiensten van Albert van den Burg bestrijken in totaal zo'n 15 jaar en zijn kennis en ervaring die hij daarmee deelt wordt nog steeds erg op prijs gesteld. Met de woorden "Ik ben trots op je pa", feliciteerde Ruben vader Albert met zijn Apollo-jubileum en spelde hem de gouden verenigingsspeld op.

75-jarige jubilarissen zijn een unicum in verenigingsland. De heer Wim Leetink is één van die unieke leden die dit jubileum heeft bereikt. Ook de heer Leetink

heeft grote verdiensten voor de vereniging en om die reden werd hij in 2006 benoemd tot erelid van Apollo. Maar liefst 35 jaar maakte hij deel uit van het bestuur, naar eigen schatting heeft hij aan zo'n twee- tot driehonderd Apollo-leden muzieklessen gegeven en gedurende tien jaar verzorgde hij de repetities van de blazerssectie van de drumfanfare. Ondanks dat hij muzikaal niet meer actief is, bezoekt hij nog elke maandag de orkestrepetitie en is hij zeer betrokken bij de vereniging, dat zich onder andere uit door zijn advisering. Voor zijn 75-jarig jubileum ontving de heer Leetink de gouden verenigingsspeld met gouden vioolsleutel.

Naast de vier jubilarissen werd ook beschermheer J. ter Haar in het zonnetje gezet. Vijfentwintig jaar geleden nam de heer Ter Haar de functie van beschermheer over van de heer Bunschoten. Al die jaren is hij een absoluut nauw betrokken beschermheer gebleven. Een beschermheer die altijd klaar staat voor de vereniging en met zijn adviezen Apollo ook door moeilijke tijden heeft gesleept. Zijn grote betrokkenheid bij de vereniging heeft Apollo een aantal bijzondere optredens gebracht, denk aan voetbalwedstrijden in Krefeld, de

kwartfinale Nederland-Engeland in 1993 en bijvoorbeeld de reizen naar Kiev en Parijs. Op financieel vlak is hij bovendien van grote betekenis. Hij is een geweldige ambassadeur die met passie kan vertellen over Apollo. Apollo is trots op zo'n beschermheer en de trouwe aanwezigheid van de heer Ter Haar en zijn echtgenote bij concerten en evenementen wordt enorm gewaardeerd. De heer Ter Haar geeft aan ook trots op Apollo te zijn. Even vreesde hij dat ook hij een speldje zou krijgen maar geeft hij aan "Ik ben geen lid", gevolgd door "een volgende beschermheer moet je ook lid laten worden". Hij speelt geen instrument maar heeft die wens wel altijd gehad, fagot bijvoorbeeld. Dat hij vijfentwintig jaar geleden geen lid is geworden, wil hij nog graag goed maken. Als Apollo voor hem muzikales kan regelen, wil hij graag nog die 25 jaar lidmaatschap betalen en hij hoopt dan ook voor zo'n mooie verenigingsspeld in aanmerking te komen.

*Alle verenigingsspelden zijn van massief zilver of goud en worden handgemaakt en zelfs gesponsord door Apollo-lid Marcel Boonk, eigenaar van Juwelier Boonk in Borne*



V.l.n.r.: Wim Oonk, Albert van den Burg, Wim leetink, Miranda Strikker en beschermheer J. ter Haar



# Uitverkochte zaal bij concert Apollo en Mozaïek!

[door Dianne te Bogt]

Zaterdag 12 november was het dan zo ver... Na veel oefenen en gezamenlijke repetities vond het unieke combinatieconcert van Apollo en gospelkoor Mozaïek plaats in de Reggehof.

Dirigenten André Bijleveld en Carl Wittrock hebben voor dit concert de handen ineen geslagen en zorgden voor tal van leuke muziekstukken. Al ver voor het concert zou beginnen stroomden de mensen binnen. Om 20.00 uur zat de hele zaal vol! Alle kaartjes waren verkocht; dat waren zo'n 400 mensen!

Het was een groot succes. Apollo o.l.v. Carl Wittrock en Mozaïek o.l.v. André Bijleveld hebben een aantal eigen muziekstukken en een aantal gezamenlijke stukken ten gehore gebracht. Zo speelde Apollo

onder andere een door Carl zelf gecomponeerd stuk Quarc, The symphonic Gershwin en tal van gospelnummers zoals Go down Moses en We have come into this house, wat voor velen een geheel nieuwe ervaring was, maar erg leuk! Ook waren er stukken bij die gezongen werden door de solisten Peter Ketting, Diane Ranselaar, Jorieke Spijker en Petra Gossink. Het was echt super om hen te horen zingen, maar dat geldt trouwens voor het gehele koor!

Het was erg leuk dit eens mee te maken.

Het was een afwisselend en swingend programma dat bij de mensen in de zaal goed werd ontvangen. Zeker voor herhaling vatbaar!



Jorieke Spijker zingt You raise me up



## Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Muziekvereniging Apollo Goor en wordt in een oplage van 350 stuks 3 keer per jaar verspreid onder leden en sponsors van Apollo. Voor informatie/vragen: [www.apollogoor.nl](http://www.apollogoor.nl) of [info@apollogoor.nl](mailto:info@apollogoor.nl)

### Redactie:

Corine de Croes,  
Dianne te Bogt  
Ellen Groothuis,  
Monique Kappert en  
Monique Zweers

### Mail:

[pr@apollogoor.nl](mailto:pr@apollogoor.nl)

### Opmaak:

Albert van den Burg

### Drukwerk:

Burgodruk Goor

### Bestuur Apollo:

<b>Ruben van den Burg</b> <i>Voorzitter</i>	06 - 20592412
<b>Wim Semmekrot</b> <i>Vice-voorzitter</i>	0547 - 262566
<b>Jan Groothuis</b> <i>Penningmeester</i>	06 - 20445770
<b>Jan Lentelink</b> <i>2<sup>e</sup> Penningmeester</i>	0547 - 273101
<b>Ellen Groothuis</b> <i>Secretaris</i>	06 - 13071984
<b>Mathijn Bomans</b> <i>Algemeen bestuurslid</i>	0547 - 273002
<b>Roy Hazenkamp</b> <i>Algemeen bestuurslid</i>	0547 - 273641

Beschermheer  
**Ir. J.G.J. ter Haar**

## Even voorstellen.....

(Door Dianne te Bogt en Monique Zweers)

Bij onze hoofdonderdelen (orkest en druk- en showfanfare, incl. majorettes) hebben we de volgende personen mogen verwelkomen:



<b>Naam:</b>	<b>Rianne Bonte</b>
<b>Leeftijd:</b>	22 jaar
<b>Instrument:</b>	trompet/bugel
<b>Onderdeel:</b>	Harmonieorkest (en Reggestad Muzikanten kickboksen en muziek maken opleiding verzorgende IG aan het ROC in Hengelo
<b>Sport/hobby's:</b>	
<b>In het dagelijks leven:</b>	begonnen met blokfluit en daarna bugel. Zeven jaar bij Fanfare Sint Caecilia Doenrade (L) gespeeld en 5,5 jaar bij de Koninklijke Fanfare St. Caecilia Puth (L).
<b>Muziekverleden:</b>	

<b>Naam:</b>	<b>Bjorn de Vos</b>
<b>Leeftijd:</b>	13 jaar
<b>Instrument:</b>	saxofoon
<b>Onderdeel:</b>	drum- en showfanfare
<b>Sport/hobby's:</b>	waterpolo en muziek
<b>In het dagelijks leven:</b>	2e klas SG De Waerdenborgh Holten
<b>Muziekverleden:</b>	op mijn 7e met AMV begonnen en vanaf mijn 8e saxofoonles



**Apollo wenst iedereen  
een gezellige decembermaand,  
een goede jaarwisseling  
en een gezond en muzikaal 2012!**